

Voorzitter van Concordia met hart en ziel...

**Dinsdag
9 april 2013**



Rabobank



Tjeu, bijna 150 infobulletins heb je geschreven over het hele reilen en zeilen binnen alle geledingen van jouw fanfare Concordia. Regelmatig zette je mensen uit de vereniging in het zonnetje maar zover ik me kan herinneren, hoorde jij daar nooit bij.

De weg naar het voorzitterschap...

Je werd op 18 mei 1982 lid van fanfare Concordia, vervolgens bestuurslid en secretaris. Enkele jaren later beloofde je aan het ziekbed van de toenmalige voorzitter Jac Naus, dat jij het voorzitterschap over zou nemen als Jac die functie niet meer kon vervullen. En zo werd je op 19 april 1988 voorzitter van fanfare Concordia, een rol die je vervulde tot eind 1997. Zes jaar later werd je benoemd tot erelid en in 2007 ontving je een Koninklijke onderscheiding voor jouw brede maatschappelijk inzet in ons dorp, even later gevolgd door de zilveren insigne voor het 25-jarig lidmaatschap.

Spijkers met koppen...

Begin 2008 dreigde er bestuurlijk een probleem te ontstaan en leden maakten zich zorgen over de bestuurlijke toekomst. Er werd links en rechts wat geïnformeerd en vrij snel werd een informele bespreking georganiseerd, waarin spijkers met koppen werden geslagen.

Tilly Hermans neemt het secretariaat op zich met ondersteuning van Frits Pellemans. Tjeu Klauwers treedt toe tot het bestuur en Hein Goertz neemt het voorzitterschap van de muziekcommissie op zich. En jij gaat opnieuw de voorzittershamer hanteren. Eerst als waarnemend voorzitter, maar dit wordt later weer gewijzigd naar voorzitter. En vandaag, 9 april 2013 leg je de voorzittershamer naast je neer.

Mocht je het nog niet hebben gemerkt Tjeu, dit infobulletin gaat helemaal over jou!

Bijzondere periode...

Je periode als 2^e keer voorzitter van de fanfare was een hele bijzondere, die vooral in het teken stond van de jeugd. Binden, boeien en behouden het credo en in mei werd al een eerste themaconcert gehouden "een muzikale wandeling door de Efteling" onder

leiding van dirigent Stefan Outjers.

Een prachtig themaconcert speciaal voor de jeugd in een omgetoverd Efteling gemeenschapshuis te Leveroy. Het was een van de vele grandioze successen onder jou als voorzitter. Het gaat te ver, om ze allemaal uitgebreid te beschrijven, maar een aantal benoemen wil ik er wel.

- Een wervingsactie op school met als thema "windkracht 6 en muziek maakt slim".
- De invoering van het infobulletin, een zeer belangrijk communicatiemiddel.
- De realisatie van het beleidsplan in 2008.
- Een meerjarenplanning voor de fanfare.
- Invulling gegeven aan een nieuw organigram met mensen voor een aantal commissies binnen de fanfare.
- De succesvolle deelname aan het WMC in 2009.
- Een bijzondere groepsfoto van de fanfare in 2010.
- De concertreis naar Trier in 2010.
- De samenwerking tussen de jeugd van Leveroy en Kelpen Oler in een nieuw Jeugdorkest.
- Het Nederproms concert in Leveroy 2011.
- Het concert op de Floriade te Venlo.
- Het opstarten van muzieklessen in eigen beheer en later door RICK in verband met faillissement van Kreatio.
- Het starten van muziekonderwijs op school, aangeboden door fanfare Concordia.
- Het speciale kerstconcert 2012 in de kerk.
- En natuurlijk The Passion op 1 april 2013!

Voorzitter van Concordia met hart en ziel...

Dinsdag
9 april 2013



Zwarte dagen...

Ook heeft de fanfare enkele grote dieptepunten gekend in deze periode: Plotseling overlijden van Wim Timmermans. Overlijden van Jo Corsten. Overlijden van Wim den Heijer. Overlijden van Sjra Hanssen. Overlijden van Thijs Brentjens. Steeds was jij het Tjeu, die ook in deze situaties voorop ging en als een soort huisvader de mensen troost bracht met zeer goed gekozen woorden.

Meerjarenplanning...

Na jouw aantreden voor de tweede voorzittersperiode is er een meerjarenplanning gemaakt. Mede naar aanleiding van een enquête onder de leden. En alle punten die daarin stonden zijn uitgevoerd, met als laatste wapenfeit het themaconcert The Passion. En de naam van dit concert kon niet beter worden gekozen om te omschrijven wat jij hebt betekend voor fanfare Concordia: betrokkenheid, bevoegenheid en passie.

Tjeu, je stond altijd klaar voor de fanfare en je sjouwde soms dag en nacht voor Concordia. Enorm kon je genieten en apetrots was je als iets lukte, zoals het was bedacht. Denk aan de Nederproms in 2011 voor al die mensen met een beperking. Wat een succes!

Hart en ziel...

Tjeu, met de inmiddels beroemde "Van de Broek sessie" is er een groot aantal jeugdige mensen op allerlei posities terechtgekomen binnen het bestuur en in commissies. Dat betekent dat je fanfare Concordia met een goed gevoel kunt

achterlaten, want Concordia is kerngezond en er ligt een ijzersterk fundament onder jouw vereniging. Wij blijven dit fundament onderhouden en zullen erop verder bouwen. Tjeu, bedankt voor al jouw jaren voorzitterschap en de passie waarmee je dat hebt gedaan. Je was een voorzitter van Concordia met hart en ziel!

P.S. Je hebt gezegd aan de zijlijn beschikbaar te blijven. Ga er maar van uit dat wij daar te pas en te onpas graag nog af en toe gebruik van willen maken.

